

Finland och Norge med husbilen 2004-10-28

	<p>Resan varade i tre veckor från slutet av juni till en bra bit in i juli år 2004. Vi färdade från Stockholm till Åbo och for sedan i ett par dagar runt kring Tammerfors, Tavastehus och Kangasniemi (Söderköpings vänort). Ittala glasbruk, golfbanan i Hattula, en gammal kyrka, domkyrkan i Tampere mm besöktes</p>
	<p>Sedan bar det norrut i det inre av Finland, över åsar, mellan sjöar, genom skogar, beundrande naturen, observerade renar i renen, och fastnade så för detta märkliga konstverk ”Det stilla folket” mitt ute på en myr.</p>
	<p>Efter ett par dagar var vi i Rovaniemi och fann det nödvändigt att besöka Tomteland och skutta över norra Polcirkeln. Det kändes som vilket skutt som helst, men nu var det gjort (igen).</p>



Så, nu gick inte solen ned på några dagar. Tänka att få stanna vid Enare träsk i norra Finland och klockan kvart över 12 på natten kunna glutta ut genom husbilens fönster och se solen rakt i norr i ganska stor bit över horisonten. Ja, det skulle bli mer av detta.



Vi drog vidare och var snart i Norge och Kirkenes. Att tänkt oss Murmansk i Ryssland, men avstod då det inte passade in helt i vårt program, men vi såg skylten och vi var vid gränsälven, så det så.



Så mer midnattssol, nu vid Tana fjord och fortfarande mitt i natten.



Ja, så var det så klart Nordkapp, det var ju nödvändigt, och det tyckte nog de andra ca 100 husbilarna som var där och de ca 50 turistbussarna också. Kommersiellt så det förslår, och tyvärr dis, regn och åska. Men vi har varit där, även om det inte var Europas nordligaste punkt.



Så söderut i Norge till Hammerfest och Alta. På det senare stället fanns ett väldigt modernt och illustrativt museum med bland promenadstigar till ett stort antal hällristningar.



Så in i Finland igen, nu till Kilpisjärvi. Därifrån båt och promenad till det välkända Trekröset. Röse och röse, cementkoloss ute i sjön. Vi gick runt och var sålunda inom loppet av några sekunder i såväl Sverige, Norge som Finland. Sedan några timmars promenad, vi skippade båtturen, över fjället till husbilen.



Vi fortsatte sedan kustvägarna söderut i Norge, över broar, via färjor (13 stycken blev det totalt) och promenerade bl a till Torghatten, ett hål rakt genom berget, med som resultat en hänförande utsikt åt två håll.



Ja, just det, Fjällbruden blommade faktiskt, men bara på några få ställen.



Sedan nådde vi så småningom Ålesund. Vi tog tåget upp på berget, och där nere står vår bil, kanske du ser den? Mycket turister av alla slag och nationaliteter, inkl kryssningsfartyg.



Vidare, vidare. Mer färjor, mer broar och tunnlar. Otroligt vacker väg utefter kusten från norra Norge, via Trondheim och söderut till Bergen och Stavanger. Jordgubbarna är just från Stavanger.



Ja och efter lite mer golf och lite annat smakade det gott och var "morsamt" att åter komma till släkten i Kristiansand. Vesla och Kai, gästvänliga som vanligt, dukade upp såväl inomhus som ute i trädgården. Efter övernattnig i husbilen for vi sedan på exakt 12 timmar hela vägen hem till Söderköping. Total reslängd 739 mil.