

## **Agneta Sjöberg skriver:**

Mina anor

Min morfar Karl Arthur Johansson, föddes i Lyrestad, 19 juli 1890, död 25 januari 1977. Han var näst äldst i en syskonskara på 9 barn. Alla födda i Lyrestad.

Pappan hette Johan Alfred Alexandersson, född 13 augusti 1859, död 12 maj 1927 och mamman Augusta Gustafsdotter, född 27 april 1863, död 5 december 1932. De är en torparfamilj i Rudet.

Johan Alfreds pappa hette Alexander Fredriksson, född 17 augusti 1820, död 14 april 1873 och mamman Greta Johansdotter, född 16 april 1822, död 22 mars 1891. De lever och dör i Rudet.

Alexanders pappa heter Fredrik Kittow, rysk stenhuggare och mamman Maria Jansdotter, enka i Kolabotten. Jag har inte funnit några födelseuppgifter på dem. Det finns en Maria Jansdotter född i Lyrestad, med födelsedatum 30 september 1790, död 2 december 1868. Skriven på Ödegården och änka. Det kan vara hon, då hon i så fall var 30 år när pojken föddes.

Min morfar Arthur sa ofta till sina barn, bl. a. min mamma Solveig, att släkten var från Ryssland. Något mer fick de aldrig ur honom och även jag minns detta som barn, pratet om ryska anor. När jag började släktforska så fann jag en hel del uppgifter, men vid Fredrik Kittow, tog det stopp.

2012 bestämde jag mig för att skicka in mitt DNA och fick en hel del träffar. Tanken var att försöka hitta något mer om ryktet om Ryssland. Jag behövde en manlig släkting, för att få fram Y-linjen. Räddningen blev min då 88-årige morbror Sune, som borde ha samma Y-dna som sin far, farfar, o.s.v. Han nappade på erbjudandet att topsa sig och när svaret kom, kontaktade jag Peter Sjölund, för att få lite hjälp. Morbror tillhörde R – M198. Sune finns någonstans under Z280 i nedanstående träd. Troligen är han på en gren under Z92, vilket skulle peka på Baltiskt ursprung. På kartan ser man de gröna pilarna som visar mot öst!

Med dina uppgifter i boken, att Fredrik var med och arbetade vid Göta kanal, så känns det som om jag fått det bekräftat, att släkten kom från Ryssland.

### **Släkten af Tunberg**

På min mormors sida hamnar vi i Tunsjön, Kramfors/Sollefteå kommun. Familjen från Tunsjön har gett många ättlingar. Den äldste brodern är min ana. Han hade en lillebror som hette Daniel. De ville att han skulle läsa till präst, men han var mer intresserad av teknik. Till slut fick han flytta och börja studera. Daniel blev adlad till Daniel af Tunberg. Han var med och gjorde ritningarna till Göta kanal tillsammans med Baltzar von Platen. Han byggde Sveaborg från grunden och tillverkade en ubåt! Se listan här nedan!

- 1712** Föddes som Daniel Larsson, bondson på Tunsjön, Dals socken i Ångermanland
- 1723–1731** Studier i Härnösand i syfte att bli präst
- 1731–1733** Fortsatta präststudier i Uppsala
- 1733–1735** Informator hos prosten Jöns Eurenus i Torsåker
- 1735** Åter till Uppsala för fortsatta studier, kom att dras till ämnena teknik och mekanik
- 1745** Antagen som medarbetare till Christopher Polhem
- 1745** Sista besöket i Tunsjön, en bygd han alltid längtade tillbaka till
- 1748–1756** Slottsbyggmästare. Byggde tillsammans med Augustin Ehrensvärd, Sveaborg i Finland Ehrensvärd lät sätta upp tavlor på Sveaborg, som lydde: "Utan Thunberg ingen damm" Byggde kvarnar, slussar, dammar och reglerade vattendrag i Finland
- 1757–1771** Utarbetade förslag till Trollhätte kanal, som sedan utfördes. Utarbetade förslaget till Göta kanal, som Baltsar von Platen använde vid byggandet
- 1759–1788** Ledare för byggandet av marinanläggningen i Karlskrona
- 1762** Löser den svåra vattenfrågan i Karlskrona genom damm i Lyckebyån
- 1763** Gifter sig med Dorotea Maria Norén i Karlskrona
- 1770** Sonen Lars Daniel föds. Sonen avlider 1814.
- 1773–1774** Byggde om kronokvarnen i Lyckeby samt ny bro på platsen
- 1770 – 1780** Rådgivare i vattenbyggnationer i Västervik, Varberg och Skanör Utgav i Vetenskapsakademin en handling om bergsprängning under vatten, som väckte mycket uppseende Hans ritningar och konstruktioner sändes även utomlands och blev runt om i världen berömda och uppmärksammade. Bland alla Thunbergs uppfinningar och konstruktioner kan nämnas modellen till en Ubåt, som finns utställd på Marinmuseet i Karlskrona. Ubåt på 1700-talet!!!!
- Medlem nr 160 i Kungliga Vetenskapsakademin
- Erhöll titeln "Öfver Direteur" vid flottan
- Tilldelades den sällsynta Vasaorden
- Adlades av Gustav den III 1776



*Med denna extra historia vill jag knyta ihop historien. Mina anfäder och syskon till dem kan ha varit på samma ställe under samma tid, nämligen vid Göta kanal. Dock hade de helt olika uppgifter. Lite fiktion kan behövas till all fakta, eller hur?!*

Agneta Sjöberg

PS. Min morfar Arthur gick från Lyrestad i Västergötland till Gudmundrå i Västernorrland, 1912. Han var då 22 år och hade utbildat sig till byggnadsnickare. Han fick arbete med att bygga Vallen, en skola, i närheten av Gudmundrå kyrka. Under byggandet bodde han enkelt men hade fått syn på en ung flicka som hette Fanny. Han lär ha sagt: "Om jag inte får lilla Fanny, så dränker jag mig i Ångermanälven". Efter några år var de ett par och de fick sju barn. Han byggde ett 50-tal hus i området, varav endast några är kvar idag. Även skolan Vallen är riven och där står nu en brandstation. DS.