

## Några år som veckovårdar

Vi deputerade som veckovårdar i september månad för några år sedan, ombedda av Rune Sollert och Torbjörn Toftgård, att fylla en tom plats. Vi visste delvis vad vi gav oss in i eftersom vi besökt Capella Ecumenica vid några tillfällen, men allt hade vi inte klart för oss.

Nu har vi avverkat några septemberveckor och en majvecka, förra året, och skall enligt planerna i år vara i tjänst en vecka i juli månad. Vi är övertygande om att det blir en annorlunda upplevelse i några avseenden.

Under 2011 års majvecka möttes vi av en grönskande natur med blommor i full prakt, av fiskmåsar i massor, liggande i sina redan med 1-3 ägg i vardera, flygande omkring oss och öns övriga besökare. Vi kände hur sommaren var i antågande, hur naturen hade tagit sats in i sin intensivaste period.

Det var inte tomt på gäster, men några dagar var antalet fåglar på och omkring ön, betydligt fler än antalet tvåbenta mänskliga besökare.

Under septemberveckorna har vi mest, nästan, förstummats av mörkret uti i skärgården. Natten kommer allt tidigare och då gatubelysning saknas har vi kunnat njuta av ett intensivt månsken och av vintergatans hela lyster, natt efter natt. Flertalet av vårens och sommarens örter har övergått i vintervila, fåglarna har annat för sig än att vakta sina redan.

Men, styvmorsviolen bjuder fortfarande på hårdnackat motstånd och står där i blom precis som den gör under maj, om inte riktigt i samma antal, men den blommar.



En och annan turbot kommer med grupper av intresserade och engagerade besökare i såväl maj som i september, men de små privatbåtarna syns nästan inte till. Men bara nästan, en och annan dyker upp, och man tar en titt på kapellet, intar medhavd matsäck och berättar gärna om sina upplevelser på ön, alltifrån dop och vigsel till det årliga besöket, bara för att komma till denna underbara plats en gång per år.

Men nu är det dags för juli, en vecka vi verkligen ser fram emot, bl a för att få uppleva högsommaren i skärgården, men även för att få möta alla de gäster som kommer till Västra Gärdsholmen för att njuta av naturen och för att uppleva dop, vigsel eller gudstjänst i Capella Ecumenica.

Katarina och Ola Lönnqvist, Söderköping