

Ola Lönnqvist:

## Tre lärare vid Fröberga skola

I början av våren 1994 blev jag ombedd av Olle Sjölander i Fröberga att försöka ta reda på något om tre lärare vars porträtt finns i Fröberga gamla skola. De hette: August Wilhelm Dart, Fredrike Lindahl och Amanda Carlsson. Några ytterligare uppgifter fanns egentligen inte.

### **KOMMUNENS ARKIV (Tid: 4/3 1994, 30 min)**

Skolförvaltningens arkiv i kommunens arkiv omfattar elevmatriklar av olika slag sedan slutet av 1800-talet och har personaluppgifter från ca 1940 och fram till idag. Då jag utgick ifrån att de här tre lärarna tjänstgjorde tidigare innebär det att inga fakta skall finnas i kommunens arkiv.

Trots det råkar en bunt äldre skolrådshandlingar från Skönberga församling finnas. I denna bunt fann jag att Fredrike Lindahl tjänstgjorde vid Fröberga småskola höstterminen 1913 i årskurs 2, en klass som då hade 12 gossar och 6 flickor. Hon tjänstgjorde även höstterminen 1914, i icke angiven årskurs, men elevantalet var 12 gossar och 7 flickor. Nästkommande hösttermin hade hon en sammanslagen årskurs 1 och 2 med 6 gossar och 5 flickor resp 7 gossar och 2 flickor. De här uppgifterna hämtades från elevstatistiken.

I samma bunt skolrådshandlingar fanns en ansökningshandling ställd till skolrådet i Skönberga och daterad den 30 augusti 1893. Den är undertecknad med Amanda Carlssons namn vilket innebär att hon då sökte tjänst vid Fröberga folkskola. Tydligt bodde hon redan i Fröberga eftersom hon uppger sin adress vara Fröberga.

Ur ansökningshandlingen finner man att Klara Amanda Karlsson föddes den 4/5 1867 i Solberga församling och att hon skrevs in vid seminariet i Kalmar den 1/9 1886. Där studerade hon i 8 terminer och avlade folkskolläraryrkesexamen den 5/6 1890. Hennes betyg är inte så lysande, i flertalet ämnen har hon godkänt och ej högre betyg. Hennes bästa betyg är det i slöjd.

Förutom seminariebetyget har hon redovisat ett prästbetyg där det framgår att hon den 23 december 1892 bor i Slaka, närmare bestämt i Slaka Backe. Slutligen redovisas tre tjänstgöringsbetyg. Det första daterat den 18/10 1890 anger att hon den 18/8 till den 18/10 1890 vikarierat vid folkskolan i S:t Lars skolhus i Linköping. Det andra daterat 21/11 1891 anger att hon den 1/3 till den 10/9 1891 tjänstgjort som biträdande lärarinna i folkskolan i Söderköping. Det tredje slutligen är daterat den 16/12 1892 och intygar att hon från den 10/9 1891 och fortfarande som vikarie upprätthåller folkskollärartjänsten vid Börrums kyrkofolkskola. Alla tre betygen framhåller hennes duglighet och hennes hedrande vandel. Handlingen kopierades.

### **ARKIVET BAKOM ORGELN I SKÖNBERGA KYRKA (Tid: 5/3 1994, 30 min)**

Efter kontakt med Olle Sjölander fortsätter jag mina efterforskningar. Muntligt anger Sjölander att han själv hade en av lärarna på 1930-talet, samtidigt minns han ett arkiv bakom orgellådan i Skönberga kyrka, från vilket Bo Sture Wiking, framlidne komministern i Skönberga, skulle hämtat fakta till ett föredrag om Fröberga skola.

Besöket där, efter tillstånd av komminister Hans Palgård, visade tämligen omgående att det numera inte rör sig om ett arkiv utan om ett slags bibliotek, varför inga fakta kring gamla lärare vid församlingens skolor fanns att finna.

#### **KOMMUNENS ARKIV (Tid: 7/3 1994, 15 min)**

Med ledning av noteringarna om Amanda Karlssons tjänstgöring i Börrum gjorde jag ett försök att söka hennes i Börrums skolhandlingar, men de hade ungefär samma innehåll och omfattning som alla andra för den aktuella perioden. Det innebär att inga uppgifter stod att finna. Kontrollen mot Söderköping sköt jag på framtiden.

#### **LANDSARKIVET I VADSTENA (Tid: 12/3 1994, Resa 2 timmar, forskning 3 timmar)**

Jag åkte dit i förhoppning att finna skolrådsprotokoll, lärarmatriklar eller andra handlingar som kan ge uppgifter om de tre lärarna. Omedelbart kunde konstateras att leveranserna till landsarkivet när det gällde skolhandlingar ej omfattade tiden efter omkring 1865. Det innebär att en hel del gamla skolhandlingar fortfarande finns på resp pastorsexpedition eller har glömts kvar på sina gamla skolor och i det senare fallet så fall sannolikt försvunnit. Dock fanns i arkivet några få handlingar som borde ses igenom.

Först beställde jag ett par ritningar, vilka jag kopierade. Den första föreställer Fröbergas skoltomt år 1906 och den andra en ritning över ett slöjdscolehus. Fina små ritningar, men de har inget med de tre lärarna att göra. Sedan tog jag del av kyrkans räkenskaper för tiden kring sekelskiftet, i hopp om att hitta löneuppgifter, men konstaterade snabbt att räkenskaperna inte omfattar den del av den kyrkliga verksamheten som hörde till skolan.

Slutligen fanns det en bunt handlingar som karakteriserades som bilagor till husförhörslängder mm. I denna bunt fanns ett antal prästbetyg, med bl a uppgift om en person vars vandel inte var den bästa speciellt i onyktert tillstånd, med andra ord ett dåligt tjänstgöringsbetyg. Där fanns också ett kungligt brev undertecknat av kung Carl, försett med hans sigill mm och som handlande om lån från staten för att kunna bygga ett nytt skolhus i Fröberga. Nog så intressant, men inte nämndes de tre lärarna. Några skolreglementen från 1800-talets slut väckte mitt intresse, men de beskrev var skolan skulle finnas, klasser, innehållet i skolarbetet mm och var undertecknade av skolrådets ordförande. Inga lärarnamn.

Men man får inte ge upp så lätt. En stor bunt med elevstatistik dök jag på. Den brukar vara undertecknad av läraren, och så var fallet med några av dem, och se år 1877 har A W Dart undertecknat elevstatistiken. Slutligen ett par ekonomiska dokument med löneuppgifter. A W Dart hade fått lön 1883 i form av 600 kronor förutom extra påslag som lärare i slöjd. Därmed hade jag fått bekräftat när ungefär A W Dart tjänstgjorde i Fröberga skola. Dock inga personuppgifter om honom, och ingen uppgift om tjänstgöringsperioden.

Efter ytterligare lite sökande i dessa handlingar dyker det upp en kladd till ett tjänstgöringsbetyg för, jo just det, vikarierande folkskolläraren August Wilhelm Dart, som avsåg söka tjänst på annat håll. I betyget anges att han tjänstgjort vid Fröberga folkskola sedan början av augusti 1865 och gjort det på ett utmärkt sätt. Intyget är daterat den 19/7 1867. Kopia beställdes.

Som avslutning på besöket i Vadstena tar jag med hjälp av Norra Solbergas födelse- och dopbok reda på att Amanda Karlssons föräldrar var torparen Carl Johan Gustafsson och hans hustru Maja Lisa Andersdotter.

#### **MINA EGNA HANDLINGAR (Tid: 12/3 1994, 30 min)**

Jag drog mig till minnes att det i en av Söderköpings lokaltidningar 1905 skrevs en artikel av kantorn och sedermera överläraren Albert Wilhelm Gustafsson om Söderköpings skola. Kanske att den tog upp något om Amanda Karlsson bland de lärare jag minns räknades upp i Söderköpings skola. Jo mycket riktigt i artikeln den 9/10 1905 i Söderköpings Tidning skrivs att ett förslag till ny skolordning fastställdes den 21/3 1890 och att därvid en biträdande lärare eller lärarinna skulle anställas. Först anställdes Hilma Maria Elisabeth Albin från Stockholm, som tjänstgjorde till 1/3 1901, vilket säkerligen är ett tryckfel och skall avse till 1/3 1891, sedan valdes fröken Klara Amanda Karlsson från Slaka. När hon i september samma år lämnade sin tjänst tillträdde den av Martha Alexandersson från Vånga.

Även i andra av mig insamlade handlingar nämns den biträdande lärartjänsten, dock utan att den namnges.

#### **SÖDERKÖPINGS PASTORSEXPEDITIONS ARKIV (Tid: 15/3 1994, 2,5 timmar)**

Vid en snabbvisit på pastorsexpeditionen fann jag att jag borde titta närmare på skolråds- och kyrkorådsprotokoll och räkenskaper från den aktuella perioden.

I den första protokollboken fann jag att vikarierande läraren vid Fröberga folkskola, August Wilhelm Darth, var en av två sökande till den ordinarie tjänsten 24/10 1867. Något beslut fann jag inte men 1869 avlönades Darth med 400 kr, fick kofoder värt 65 kr och fem famnar ved värt 36 kr, dvs 501 kr i årslön.

Den 23 oktober 1871 hade man påpekat i protokollet att Darth avlagt examen vid seminariet i Linköping 15/6 1865 och blivit ordinarie antagen till folkskollärartjänsten vid Fröberga den 28/10 1869. Sökandet fortsatte och den 21/1 1877 hade Darth fått i uppdrag att utarbeta förslag till reglemente för en småbarnsskola i Skönberga församling, dvs det började bli dags att inrätta småskola. Förslaget framlades senare och antogs.

Den 15/1 1879 begärde han tjänstledigt för 6 veckors sjukdom, vilket givetvis beviljades och en seminarist vikarierade på tjänsten.

Den 30/12 1881 begärde Darth ersättning med 50 kr som engångsbelopp eller med 5 kr och 5 öre per år så länge han tjänstgjorde för att han uppfört och reparerat ett vedskjul vid skolan. Han beviljades 50 kr.

I samband med prostvisitation begärde han den 6/3 1883 att hans bostadsrum skulle omtapetseras, vilket bifölls. Den 27/10 1884 kan jag konstatera i årsbudgeten att Darth får lön inte bara för folkskolan utan även för fortsättningskolan. Detta kan han möjligen ha fått även tidigare, men jag har inte så noga sett över lönerna de senaste åren.

Den 6/1 1885 anges att han varit sjuklig och att han som biträdande lärare då fick folkskolläraren Karl Edvard Andersson.

Vid sammanträdet den 13/9 1885 anges Darth såsom avliden och hans förre biträdande lärare är nu hans tillfällige ersättare i väntan på annonsering av tjänsten.

För att konstatera exakt dödsdatum måste landsarkivets död- och begravningsbok senare genomsökas.

Jag fortsätter sökandet efter fakta för de andra två lärarna. Jag hittar en kartong som skall innehålla diverse handlingar om skolan, och det gör den verkligen, bl a ansökningshandlingarna från 1867, dock inte Darths utan enbart hans medsökandes.

Kyrkostämmoprotokollen för perioden tar inte upp frågor som berör sakfrågan.

Den 28/10 1921 har Amanda Karlson 2500 kr i årslön förutom vad hon har som eventuell slöjdlärare. Fredrika Lindahl nämnes också och hon har 1650 kr i årslön både 1918 och 1922. Nu vet jag mer om när de tjänstgör.

Den 14/6 1925 begär Fredrika Lindahl att inte behöva gå i pension som hon borde den 27/9 1925, utan hon vill gå kvar terminen ut, vilket beviljas henne. Hon kallas för småskollärlärinna i Fröberga.

Den 1/1 1925 redovisar Amanda Karlsson ett läkarintyg om sjukdom som krävt lasarettsvård och fr o m 23/10 1925 till höstterminens slut beviljas hon tjänstledigt pga sjukdom. Vid skolrådsmötet den 21/12 1925 konstateras att hon avlidit.

Vid nästkommande sammanträde den 17/1 1926 skänker sterbhuset 200 kr till en fond för en ny kyrkklocka, samtidigt doneras hennes stora guldmedalj hon fick av patriotiska sällskapet den 12/11 1924 till församlingen, liksom två serier tavlor och via dödsboet en orgel från Fredrika Lindahl. Samtidigt önskar man att kyrkan skall vårda hennes grav. För detta ändamål anslås 400 kr till en fond som i 40 år skall svara för förvaltningen av graven, varefter överblivna medel användes till annat ändamål inom församlingen.

Vid genomgång av död- och begravningsböckerna finner jag att Amanda Karlsson avlidit på Norrköpings lasarett den 9/12 1925 i cancer ovarie.

I samma bok finner jag så sent som den 21/8 1952 att församlingens då äldsta innevånare dör, nämligen änkefru Mathilda Axelina Axelsson Darth, änka efter folkskolläraren Darth. Hon föddes 13/3 1856, och var vid frånfället bosatt hos sin son målarmästaren Hans August Darth född 28/5 1879 och hans hustru och deras son Axel Hans Arne Darth född den 21/11 1926. Som en notis anges att folkskolläraren Darth föddes i Wårdsberg den 25/10 1835. En ny uppgift ytterligare.

Jag söker Fredrika Lindahl bland de avlidna, men hittar henne inte, och snart får jag veta varför. Redan den 15/1 1926 avflyttar hon till St Lars församling i Linköping och där till Stigbergsgatan 14. Jag får veta att hon föddes den 27/9 1865, men inte var. Senare finner jag att det var i Linköping, inte så konstigt att hon flyttar dit. Här finns mer att forska kring på landsarkivet eller på pastors-expeditionen i Linköping. Jag finner slutligen att både hon och Amanda bodde i Fröberga skolhus. Ja så var det besöket slut.

### **S:T RAGNHILDS GILLES ARKIV (Tid: 22/3 1994, 1,5 timmar)**

Här gör jag en satsning på att läsa de arkiverade dagstidningarna, speciellt då åren när lärarna dött, gått i pension eller tillträtt sina tjänster. De aktuella årgångarna finns i arkivet, dvs Söderköpings Posten och Söderköpings Tidning. Jag tar dem i lite olika ordning, men konstaterar relativt snart att uppgifter om när lärarna tillträtt sina tjänster inte finns och inte heller när de gått i pension, däremot hittar jag uppgifter i samband med dödsfallen och begravningarna. Uppgifterna kopieras.

A W Darths dödsnotis är införd den 4/9 1885, dödannonsen den 8/9 och om begravningen skrivs det den 15/9 samma år.

A K Karlssons dödsannons är införd den 11/12 1925, notisen samma dag och om begravningen skrivs det den 21/12 samma år.

Om A W Darth får jag reda på att han dog den 1/9 1885 kl 5 em i en ålder av 45 år, 10 månader och 7 dagar, att han förutom maka efterlämnade 5 barn, släktingar och vänner. Hustruns namn var Axelina. Av annonsens utformning får jag det intrycket att han var troende.

I dödsnotisen står det att han dog natten till den 2 september, som nog jag skulle anse vara senare än kl 5 em, som det stod i annonsen, men annonsen bör vara riktigare. Det uppges också att han lidit av en svår sjukdom som gett honom svullnad och värk i ett ben, att det benet amputerades våren 1885, men efter en kortare tillfriskningsperiod blev han sämre och avled efter långvarigt lidande. Begravningen skedde i Skönberga och både kyrkoherden C Petrelli och komministern A F Arenell medverkade, vilket även skolbarnen och missionsföreningen gjorde.

Beträffande Amanda Karlsson anges att hon avled den 9 december kl 11 em, sörjd av skolbarn, vänner, sin gamla kamrat, fader, bröder och moster. En intressant notering om "sin gamla kamrat", kan det vara Fredrika Lindahl, de gick i pension samtidigt, jobbade ihop i många år? I dödsnotisen anges det att hon arbetat 32 år i Fröberga, dvs sedan 1893. Det anges också att hon fått medaljen som tidigare jag funnit uppgift om, och dessutom tycks hon varit engagerad i församlingsarbetet, särskilt bland ungdomen. Som lärare framhåller man hennes skicklighet i främst slöjd, även i gosslöjd, vilket ju stämmer bra med hennes examensbetyg.

I den långa artikeln med anledningen av hennes begravning kan noteras att kantor Sandell spelade, komminister Sjögren officierade, en barnkör sjöng och jordfästningen skedde i fackelsken, där också predikanten Axel Andersson i Hammarkinds missionsförening talade.

### **LANDSARKIVET I VADSTENA (Tid: 26/3 1994, Resa 2 timmar, Forskning 3 timmar)**

Jag började med att återigen söka Amanda Karlsson bland födelsehandlingarna, jag fann ju henne vid förra besöket i Vadstena, men nu vill jag se lite mer om hennes familj som barn och var hon bodde.

Hon var tillsammans med sina föräldrar bosatt i Norra Solberga på Bönarps ägor i Östtorp. Familjen bestod av fadern torparen Carl Johan Gustafsson född 1835 och modern Maja Lisa Anders-dotter född också 1835. De hade gift sig 1861, dvs vid 26 års ålder, med andra ord vid relativt normal ålder för deras kategori att ingå äktenskap i då för tiden. De hade bosatt sig i Östtorp 1862. Deras första barn var Clara Albertina Josefina född 1862 och död 1863. Sedan föddes i familjen följande barn: Johan Algot född 1864, Gustav Edvin född 1865 (senare med efternamnet Karlström), Klara Amanda

född 1867, Carl Aron född 1869, Anders Emil född 1871, August Henning född 1874, Augusta Ottilia född 1876, Matilda Josefina född och död 1883. Mina anteckningar är tyvärr vid renskriften otydliga beträffande namnen Aron och Emil.

1881, som 16 åring, begick Klara Amanda sin första nattvardsgång.

Familjen bodde i torpet tills man 1874 flyttade till Blixås ägor och där fadern blev arrendator, och där bodde man kvar efter det att Klara Amanda 1883 flyttat till Slaka i Östergötland. Hennes boende i Slaka har jag inte följt, men 1894 uppges folkskollärarinnan Klara Amanda Carlsdotter, senare Carlsson, ha flyttat från Slaka till Skönberga församling och bosatt sig i Skolhuset i Fröberga. Vi vet ju genom tidigare framtagna uppgifter att hon åtminstone inte verkat hela perioden i Slaka, varför vi kan anta att hon haft även annat boende 1883-1894. Det bör nog undersökas närmare senare.

Boende i Skolhuset i Fröberga är sedan 1893, inflyttad från Mogata, småskollärarinnan Fredrika Lindahl. Husförhörlängden jag studerar slutar 1899.

Jag övergår nu till att söka Fredrika Lindahls ursprung i St Lars i Linköping, där hon skall vara född. Jag hittare henne emellertid inte.

Då övergår jag till att söka reda på August Wilhelm Darths föräldrar. Han föddes i Wårdsberg den 26/10 1835, döptes den 28/10. Fadern var corporalen Johan Dart och moder var Stina Christina Skogsfelt. De bodde på Degeryds ägor. Här börjar jag söka dem i husförhörlängden, men hittar dem inte.

Jag fortsätter med Darths boende i Skönberga församling och finner att han 1865 flyttade till ett hus i Fröberga, som nog senare blev skolhuset fast det inte kallas det ännu, utan anges som ägt av Axel Ulrik Larsson, alltså inte i kyrklig ägo. Dart inflyttade från Ukna.

Relativt snart kallas huset Skolhuset och jag finner också att Dart gift sig med Mathilda Axelina Axelsdotter den 13/12 1872, vigda av prästen Petrelli. Hon föddes i Skönberga den 13/3 1856. Snart kom det barn i familjen nämligen Ida Augusta född 1874, Hanna Axelina född 1876, Hans August född 1879, Olga Amalia född 1881 och Elsa Albertina född 1884.

Jag finner också att familjen har piga, jag undrar hur vanligt det var att folkskolläraren hade piga. Tre-fyra olika pigor är namngivna under den period jag studerar.

Den 1/9 1885 dör A W Dart i kräfta i en ålder av 49 år 10 månader och 6 dagar, och han efterträds av Yngve Thyselius född i Nederkalix 1864 och bosatt i Skolhuset tillsammans med sin mor och sina tre syskon. Darths hustru och barnen flyttar 1886 till en annan bostad i Fröberga.

Så tar jag del av Linköpings Domkyrkoförsamlings födelse- och dopbok, och det var som jag misstänkte, Christina Fredrika Lindahl var född där i stället för i St Lars. Således föddes hon den 27/9 och döptes den 6/10 1865 av prästen Fredrik Allard som oäkta dotter till pigan Carolina Nilsson. Jag hinner inte se över familjens boende, det bör ske vid tillfälle.

Jag återgår, efter lite annan forskning, till att åter försöka finna Darths familj i Wårdsberg och efter mycket letande finner jag dem boende i soldattorpet nr 105 tillhörande 2:a lifgrenadiär-regementet. Pappan är född 1793 och mamman 1802. De gifte sig 1822, dvs då han var 29 år och hon var 20 år.

Följande barn hittar jag: Carolina född 1823, Per Johan född 1827, Anna Josephina född 1830, Franz Ludvig född 1832, August Wilhelm född 1835 varefter forskningarna för dagen upphör.

### **SAMTAL MED OLLE SJÖLANDER (Tid: 29/3 1994, 30 minuter)**

För att informera Olle Sjölander om forskningsläget tog jag telefonkontakt. Det visade sig då att Olle Sjölander satt inne med stora kunskaper kring valda delar av lärarnas liv, en del kunskaper från egen skolgång, då han haft Lindahl och Karlsson som lärare, annat genom hans mamma som också haft dem och slutligen kring alla tre lärarna genom information han fått på annat sätt.

Beträffande Dorth kunde han berätta att skolhuset invigdes 1867 och att Darth dessförinnan bodde i ett hus helt när den tillfälliga skolan. Precis som jag funnit fanns det en angiven ägare till huset, och denne var en Sjölander, Darths blivande svärfar. Sjölander kom dessutom ihåg Darths hustru och minns att hon var mycket gammal och att hon avled vid vistelse på ålderdomshemmet.

Darths barn placerades efter hans död ut på bygden, något som väl skulle kunna kontrolleras i kyrkohandlingarna.

Beträffande Lindahl och Karlsson minns han att den förra var mindre i växten och också i sin framtoning, de tycktes trivas tillsammans, men det var Karlsson som styrde och ställde med allt. Han kunde bekräfta Lindahls avflyttning och också den lilla orgeln, brun, som överlämnades till församlingen, men att den senare tillsammans med skolans alla inventarier av rektor Ljungstedt fördes över till Söderköpings stad när skolan lades ned, men att dåvarande folkskolläraren Ulf Johansson, senare på Ramunderskolan, bidrog till att rädda en del föremål kvar och om jag inte fattade fel också återbördade en del till Fröberga.

Karlsson var en mycket duktig slöjdlärare, och Sjölander var ett av barnen som sjöng på hennes begravning. Att hon dog i slutet av året kommer han ihåg. Talaren från missionsförsamlingen hade han ett annat efternamn på, eftersom denne senare bytte detta. Hennes sjukdom minns han att man fick kunskap om efter sommarlovet och att det sedan gick raskt utför för Karlsson, vilket gjorde alla barnen ledsna. Han trodde att Karlsson var född i Jönköping, inte så tokigt, i när Solberga är helt nära Jönköping.

Karlssons gåvor till församlingen kom han inte helt ihåg, men att hon skänkt föremål till skolan. En av tavelserierna finns fortfarande kvar i Fröberga gamla skola, och jag kastar ur mig hypotesen att den andra serien senare inom Stegeborgs kommun flyttas till Mogata, men det måste vara helt fel, Skönberga och Mogata har inte hört samman, ja så man kan säga i en hast. Tavelserien föreställer ett 15-tal svenska kungar. Patriotiska sällskapets medalj har Sjölander aldrig sett trots att han i flera år varit ordförande i kyrkorådet och deltagit i inventeringar.

Däremot minns han frågan om gravens vård, och dessutom att han när de 40 åren passerat fått uppdraget att tillfråga en brorsdotter med efternamnet Hulterstrand om man önskade att församlingen fortsatte vården av graven, vilket blev beslutet och som innebär att Sjölander själv står som gravansvarig än idag. Orsaken till förlängningen var att flera av Karlssons elever fortfarande levde och bevarade henne ljust i minnet.

Hans minns också att alla lärarna vid skolan hade piga, något som Sjölander tyckte var vanligt, men som jag inte tror det samma om.

Sjölander vet att berätta att flera släktingar till Darth, med namnet Axelsson, finns kvar i församlingen och att de kanske vore intresserade av att veta mer om läraren.

Sjölander berättar åter om Bo Sture Wiking, som den mycket kunnige prästen, alltför begåvad egentligen för prästyrket. Han nämner ett slags öknamn som anspelar på hans begåvning, och att Wiking vid ett tillfälle presenterat alla handlingar, inkl räkningar mm, för bygget av skolan, och att han spikat upp alla handlingar i skolsalen så att alla kunde ta del av dem. Allt var mycket detaljerat.

#### **S:T LARS PASTORSEXPEDITION I LINKÖPING (Tid: 30/3 1994, 15 minuter)**

Jag sänder en skrivelse och begär uppgifter om Fredrika Lindahl 1926 och framåt.

#### **LANDSARKIVET I VADSTENA (Tid: 5/4 1994, Resa 2 timmar, Forskning 6 timmar)**

Detta besöket i Vadstena var ett intensivt besök. Som vanligt forskade jag parallellt dvs inte kring en person i taget utan kring alla de tre lärarna och dessutom en fjärde lärare J M Blomberg, som inte har med Fröberga att göra, vilket innebar en total forskningstid på 8 timmar. Alla handlingar ligger på microfiche, vilket jag upplever praktiskt ur hanteringssynpunkt, men tidsödande då det gäller att söka efter okända fakta. Det är otympligt att bläddra i jämfört med att bläddra i en bok.

De fyra lärarna behandlades om var andra.

Kristina Fredrika Lindahl bodde när hon föddes den 27/9 1865 i Linköpings Domkyrkoförsamling i en fastighet som betecknas med L 19. Hennes mor var 39 år. Fastigheten ägdes av bryggaren Lars Peter Larsson eller av rådmannen Jonas Kylander. Modern nämnes som piga både där och i nästkommande bostad m fl. Hon föddes den 24/12 1825 i Tirserum, och inflyttade till Linköping 1861 från Kisa. Jag följer deras boende från fastighet till fastighet i Linköping, och kommer snart underfund med att beteckningen L står för S:t Lars, beteckningen K för S:t Kors och beteckningen T för Tannerfors. Någon närmare specificering av var dessa fastigheter ligger, exempelvis kvarter eller gatadress, finns ej i husförhörslängderna, men det bör röra sig om olika delar, församlingar, inom staden, och bör för den invigde kunna ge närmare ledtrådar till rätt fastighet.

Således finner jag följande:

27/9 1865 - 1865	L 19
1865 - 1866	L 85, med Johan Ringström som ägare
1866 - 1867	L 96, med Fredrik Gustafsson som ägare
1867 -	K 30

För Fredrika följer jag henne från det hon föddes, men också från andra håll, dvs baklänges från det att hon flyttade till Skönberga. Dit kom hon från Mogata och där hittar jag henne som småskollärlarinna boende i Björnstorps skolhus på Mellby ägor under tiden 22/1 (eller 22/3) 1889 - 7/3 1893. Hon kom dit 22/1 1889 från Linköping. Nu har jag således en bostadslucka på 22 år, från 1867 till 1889.

Clara Amanda Karlsdotter, med titeln "flickan" flyttade in i Slaka församling den 21/5 1883, där hon blev fosterdotter hos lärarinnan Margareta Magdalena Andersdotter, född 20/7 1838 i Solberga, och



bosatt i Slaka backe i det sk Lilla Skolhuset, vilket ägdes av församlingen. Där bodde Amanda tills hon flyttade till Skönberga den 26/2 1894, vilket innebär att hon under de tjänstgöringar, vilka ovan angivits, hon hade som lärarinna i St Lars i Linköping, i S:t Laurentii i Söderköping och i Börrum var skriven hos sin fostermor. Vid en kontroll av en av dem stämmer det, dvs hon finns inte inflyttad till dessa tre församlingar.

Jag läser sedan hennes bouppteckning, förrättad av Albin Ionzon och Agdvar Ionzon den 21/12 1925. Den inleds med att räkna upp hennes arvingar, dvs hennes far enklingen Karl Johan Gustafsson född den 16/2 1835, hennes bröder Johan Algot Karlsson, enkling, född den 22/6 1864, Gustav Edvin Karlsson född 21/11 1865, Karl Axel Hultstrand född den 28/9 1869 och gift med Hilda Kristina Johansson, Anders Emil Hultstrand född den 11/8 1871 och gift med Frida Wilhelmina Printz, och slutligen August Henning Karlsson född den 4/4 1874 och gift med Alma Dorotea Uhrnell.

Hennes kontanta tillgångar var 325 kronor och 30 öre. Patriotiska sällskapets medalj värderades till 65 kr. I övrigt kan noteras: Guld totalt 185 kr, silver 6 kronor (en sked), nysilver 135 kr. I boet fanns bland annat 24 par lakan (72 kr), 124 handdukar (62 kr), 10 sängtäcken (40 kr), 1 symaskin (30 kr), 1 orgel (10 kr), böcker (50 kr) och 1 cykel (50 kr). Hon hade medel på 6 bankkonton på totalt 33971 kr. Efter avdrag för läkararvode 530 kr och begravningskostnader 821 kr och 85 öre fanns i boet 34800 kr och 3 öre. Bouppteckningens namnunderskrift bevittnades av bl a Fredrika Lindahl.

Så ger jag mig på A W Darth, som enligt tidigare forskning skulle bott i Ukna till 1865. Efter mycket letande hittar jag honom inte som utflyttad därifrån 1865. Därför börjar jag från födelsen. Han föddes i Wårdsberg, vilket jag fann förra gången. Familjen bodde i soldattorpet 105 på Degeryds ägor till 1844. Då flyttade de till backstugan Biestorp (senare Bestorp) också på Degeryds ägor. Pappan dör den 1/2 1850. A W Darth bor kvar till 1852 då han flyttar till Landery(d).

Åter till Fredrika Lindahl som jag hittar utflyttad från Linköping den 9/3 1889 och där hade hon bott i T 76. Där kallas hon fosterdotter, vilket överstrukits och i stället har prästen skrivit småskollärarinnan. Jag bedömer inte att hon skrivits på det vanliga sättet för en fosterdotter, varför jag inte antecknar fosterföräldrarnas namn, utan mer som om hon vore piga. Efter Linköping flyttade hon till Mogata den 3/3 1889, och det visste jag ju. På T 76 bodde hon utan sin riktiga mor 20/11 1882 - 3/3 1889.

A W Darth, gossen, inflyttade i Landeryd den 10/11 1852 till en plats kallad Stubbetorp, paginering 13. Där bor han hos skräddaren Carl Biörlings svärson skräddaren Per Johan Johansson till 1854, då den senare familjen med A W Darth flyttar till Rystad. Jag följer dem inte därför att 1856 har de återflyttat till Stubbetorp, dock ej från Rystad utan från en svårtolkad plats. Fosterfadern kallas nu sockenskräddare. 1858 flyttar de till Stubbetorp pag 15 där han bor till 1860, då August Wilhelm har titeln skräddare och flyttar till Linköping. Som dräng hos fosterfadern dyker i samma veva upp en Frans Ludvig Darth född i Wårdsberg den 29/9 1832, är det en bror?

Den ogifta dottern, och hennes utfattiga mor Carolina, Fredrika Lindahl hittar jag den 18/2 1881 - 20/11 1882 på T 43, där modern dör den 1/10 1882. Fredrika flyttar till T 76. På T 43 anges modern utfattig och hon är ev piga hos Mamsell Brita Sofia Pettersson. K 12 lämnar man den 16/11 1880.

Jag hittar inte A W Darth inflyttad i Linköping 1860.

Nu angriper Jag Fredrika igen från början, och finner henne i L 95 från 1867 till 1867, på K 30 1867 - 1868, på K 38 1868 - 1869, på K 11 1869 - 1870 då de flyttar till K 30 igen.

Så hittar jag A W Darth inflyttad till Linköping T 33 den 6/12 1860 med titeln betjänt. Jag tar nu itu med hans bouppteckning förrättad den 23/11 1885 av F G Thorstensson och F O Söderström. Först räknas hans hustru och alla barnen upp, med uppgift om fullständiga namn och var och när de föddes. Godman för barnen är Axel Larsson i Fröberga. Det bör vara hans svärfader.

I boet fanns i kontanter 30 kr och dessutom kan noteras: 19 servetter (4 kr), 2 dussin bomullslakan (10 kr), 2 dussin skjortor (16 kr), hans gångkläder (151 kr och 50 öre), 1 fortepiano (25 kr), böcker (15 kr), en ko (50 kr), en qviga (30 kr) och en gris (25 kr). Han hade fordringar på 860 kr och 3 öre, dvs tillgångar på 1713 kr och 43 öre. Skulder var bla begravningen 65 kr 45 öre, skulder hos handlare Westerberg i Söderköping på 126 kr och 82 öre och hos bokhandlaren på 22 kr och 39 öre. Totalt värderades boet till 1462 kr och 58 öre.

Fredrika finner jag boende i K 30 till 1873, då hon flyttade till T 43, där hon bodde till 1875, därefter 1875-1878 i T 34, sedan K 12 1878 till 1880, vilket sluter boendet med ovan funnet boende.

Slutligen finner jag ej A W Darth på T 33 1861.

#### **S:T LARS PASTORSEXPEDITION I LINKÖPING (Tid: 7/4 1994, 15 minuter)**

Jag får svar på skrivelse och får reda på att Fredrika Lindahl den 16/9 1932 flyttat till Djurgårdsgatan 7 i Domkyrkoförsamlingen och att hon avled den 1/8 1937. Dödorsaken för en icke latinare tyder på en hjärtåkomma. Hon blev alltså 72 år.

#### **SÖDERKÖPING S PASTORSEXPEDITION (Tid: 12/4 1994, 15 minuter)**

Jag sänder en förfrågan till pastorsexpeditionen om födelse- och dödsdatum för Darths hustru eftersom uppgifterna i tidigare anteckningar är motsägelsefulla. Jag får svar senare under dagen och korrigerar mina uppgifter.

#### **ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN I LINKÖPING (Tid: 12/4 1994, 15 minuter)**

Jag sänder en förfrågan om Fredrika Lindahls dödsannons och eventuellt annat som skrevs när hon dog.

#### **ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN I LINKÖPING (Tid: 13/4 1994, 15 minuter)**

Jag får svar från Correspondentens arkivansvarige i form av tre kopior ur tidningen. Dödsannonsens och en anmälan om dödstillfället för Fredrike Lindahl var infört i tidningen den 3/8 1937. Där konstaterar jag att hon hette Fredrike, med e på slutet. Jag har sett den varianten i tidigare handlingar, men också med a på slutet. Bland de sörjande fanns släktingar, vänner och Linköpings Missionsförsamling. Begravningen skall äga rum den 6/8.

Om denna skrives i tidningen den 7/8. Komminister Ivan Sjögren från Skönberga var officiant och bland blomstren märktes kransar från missionsförsamling i Linköping och från Skönberga skolstyrelse.

## LANDSARKIVET I VADSTENA (Tid: 22/7 1994, Resa 2 timmar, Forskning 5 timmar)

Nu, efter ett längre uppehåll, var det min mening att slutföra forskningen om de tre lärarna genom att ur kyrkoarkiven komplettera en del fakta om deras föräldrar, familj och boende. Likaså ta del av ekonomin och deras utbildning.

Jag valde att ta av dem i tur och ordning.

För A W Darth tog jag fram föräldrarnas födelsedata, dvs datum och plats. Johan född 12/8 1793 i Vårdsberg och hans fru Stina Christina i Landeryd 27/11 1802. De gifte sig den 21/7 1822. Fadern dog den 8/2 1850, ej som jag tidigare noterat den 1/2.

A W Darths syskon, för vilka jag för vissa ej noterat datum, föddes enligt följande: Carolina 9/8, Per Johan 24/12, Anna Sofia, observera namnet, den 10/1.

Jag såg över hans boende igen och finner att några egentliga fosterföräldrar hade han sannolikt inte, åtminstone inte som jag tolkar det, dock bodde och arbetade han i två perioder hos samma skraddare, då denna tid var ganska lång och han till en början var relativt ung har jag valt att ta med dem bland uppgifterna och kallar dem "fosterföräldrar". Sålunda 1852-54 och 1856-58 bodde och arbetade Darth hos Per Johan Johansson född 24/12 1827 i Vårdsberg och hans hustru Lovisa Charlotta Björling född 14/9 1823 i Landeryd. De har åtminstone två egna barn: Claes August född 20/10 1853 och Carl Johan född 26/12 1855, båda i Landeryd.

1852-54 kallas Darth "gossen" och 1855 i Landeryd för "dräng".

Boendet kompletteras så med att A W Darth 1854-1855 var dräng i Tegneby Westergård i Rystad, och 1855-1856 detsamma i Sörholmen i Landeryd, varefter han flyttade åter till Stubbetorp. 1860-1861 bodde han på T 33 i Domkyrkoförsamlingen och 1861-1865 på Stenäs i Ukna, först noterad som betjänt hos greve Stackelberg, men när han flyttar därifrån kallas han skollärare.

Under tiden där erhöll han 27/6 1862 attest för inträde på Linköpings seminarium, vilket noterats i husförhörslängden.

Jag kollar också Darths hustrus födelse och ser att hon är född i Fröberga.

Därefter lämnar jag Darth för en tid.

C F Lindahls mamma var född i Löfudden i Tirserum, även kallat Tidensrum.

1881-82 finns i husförhörslängden en notering om att C F Lindahl är fosterdotter, men då husförhörslängderna ej är skrivna som jag är van vid, dvs med en gård (adress), föräldrar, barn och tjänstefolk där under, dvs i hushåll, utan folk tycks inskrivna lite här och där i boken med uppgift om en gårdsförteckning eller motsvarande i förkortad form, och således ej hushållsvis, är det för mig omöjligt att hitta fosterföräldrarna. Fosterdotter är dessutom överstrukt och i stället anges det småskollärlärlinna.

Boendet 1880-1881 kan jag ej lösa, flyttningsuppgifterna är dåliga. Eventuellt kan hon flyttat från K 12 direkt till T 43, dvs det kanske inte skall vara en avvikande adress 1880-1881.

K A Karlssons far föddes i Solberga och hennes mor den 23/2 också i Solberga. De gifte sig den 23/2.

För vissa av hennes syskon kompletterar jag datum: Clara A J född 26/1 och död 10/10. Augusta O född 15/1 och Matilda J född 28/7 och död 28/9.

Hennes fostermor har inga egna barn, åtminstone inte under de år jag följer henne. Hon dör efter 1895, dvs senare än den sista husförhörslängden på Landsarkivet.

Sedan övergår jag till bouppteckningar. A W Darths far dog 1850 och boet redovisar en behållning på 62,44 riksdaler. Däribland finns en ko värderad till 20 riksdaler och andra saker, men också en hel del skulder, varför nettot blir så lågt. Fadern hette även Hindrik.

C F Lindahls mor noteras i alla sammanhang som utfattig varför jag ej söker hennes bouppteckning. Tidigare har jag funnit att utfattiga gjorde man ej sådana för.

Hennes egen från 1937 är ej levererad till arkivet.

När jag åter kontrollerar K A Karlssons finner jag att bland de närvarande är hennes far, änkomman, och hennes moster. Fadern bör då vara ca 90 år och mostern kan, visar det sig vid namnkontroll var identiskt med hennes fostermor.

Övriga föräldrars söker jag ej då jag ej tagit fram deras dödsår.

Slutligen begär jag in examenskataloger för Folkskoleseminariet i Linköping, för Småskoleseminariet därstädes och för Folkskoleseminariet i Kalmar och finner följande intressanta fakta, som jag här redovisar i tabellform. Observera dock att betygen avser olika skolor, olika skolformer och tidsepoker och sålunda ej är jämförbara med varandra.

A = berömlig, Ab = med beröm godkänd, B = godkänd och C = icke godkänd

För sifferbetygen fann jag ej någon förklaring, dock fann jag ej högre betyg än 2 1/2 i klassen och ej lägre än betyget 1.

C F Lindahl fick premium och dessutom har man angivet i betygskatalogen att hon fått arbete i Mogata. Det stora flertalet av lärarinnorna har fått arbete.

STUDIER	A W Darth	C F Lindahl	A M Karlsson
Inskriften		14/1 1888	
Examen	15/6 1865	19-20/12 1888	Vårterminen 1890
Studietid	6 terminer	2 terminer	8 terminer
BETYG	A W Darth	C F Lindahl	A M Karlsson
Kristendomskunskap	B	2	1 1/2
Svenska språket	B		1
Modersmålet		1 1/2	
Räknekonst	B		
Geometri	B		
Räkning och geometri		1	1
Historia och geografi	B	1 1/2	1
Naturkunnighet	B	1	1
Pedagogik och metodik	B		1
Undervisningslära		2	
Välskrivning	Ab	2	2
Musik och sång	C		2
Sång		1 1/2	
Teckning	Ab	2	2
Gymnastik	A	2	2
Undervisningsskicklighet	B	2	1
Flit	A	2	2
Uppförande	A	2	2
Allmän praktiks förmåga	Ab		
Handarbete		2	
Slöjd			2 1/2
Simning	A		
Trädgårdsskötsel	A		1 1/2

#### **LANDSARKIVET I VADSTENA (Tid: 21/10 1994, Resa 2 timmar, Forskning 15 minuter)**

Jag kompletterar födelsedatum för Darths barn och för in i sammanställningen.

#### **SAMMANFATTNINGAR OCH RENSKRIFT (Tid: Löpande, Totalt ca 15 timmar)**

Alla tre lärarna har drabbats av dålig familjeekonomi som små, deras hem har varit splittrat eller tvingats bli det. På något sätt har de fått hjälp, genom fosterföräldrar eller annan hjälpare, som möjliggjort deras studier till lärare. Hur detta varit möjligt och gått till visar ej de använda källorna. Kanske att kvarvarande personliga anteckningar kombinerade med noteringar i olika fattigvårdsprotokoll kan de en fingervisning. Likaså kanske att deras studier i folkskolan varit så lysande att de fått någon form av stöd och hjälp.

De använda källorna redovisar ej heller hur de lyckats i sitt lärararbete, vilka framgångar de haft med sina elever och hur de varit som människor både i skolans och i Fröbergas omgivning. Kanske att personliga minnen och berättelser bland Fröbergatraktens innevånare kan ge kunskap i dessa frågor kombinerade med skolrådsprotokoll och betygsböcker för eleverna.

**SLUTFÖRD ARBETSUPPGIFT: TOTAL ARBETSTID: ca 47 timmar**

Jag ser min uppgift, trots de två obesvarade frågorna och att smärre data saknas, åtminstone för närvarande, som slutförd.

Söderköping 21/10 1994

Ola Lönnqvist

## August Wilhelm Darth

\* 26/10 1835 i Soldattorpet nr 105 till 2:a lifgrenadiärregementet

på Degeryds ägor i Wårdsberg

1835-1852

Far: corporalen Johan Hinrik Dart \* 12/8 1793 i Wårdsberg, + 8/2 1850 i Wårdsberg

Mor: Stina Christina Skogsfelt \*27/11 1802 i Landeryd, + efter 1857

Gifta: 21/7 1822

Boets tillgångar 1850: 62 och en halv riksdaler

Barn:

1. Carolina \* 9/8 1823

2. Per Johan \* 24/12 1827

3. Anna Sofia \* 10/1 1830

4. Franz Ludvig \* 29/9 1832

5. August Wilhelm \* 26/10 1835, samtliga i Wårdsberg

1852 - 1854, 1856-1860

"Fosterfar": sockenskräddaren Per Johan Johansson \* 24/12 1827 i Wårdsberg,

+ efter 1860

"Fostermor": skräddardottern Lovisa Charlotta Björling \* 14/9 1823 i Landeryd,

+ efter 1860

Deras barn i familjen 1852-1860:

Claes August \* 20/10 1853

Carl Johan \* 26/12 1855, båda i Landeryd

Boende 1835-1885:

1835 - 1844 Soldattorpet nr 105 till 2:a lifgrenadiärregementet på Degeryds

ägor i Wårdsberg

1844 - 1852 backstugan Bestorp på Degeryds ägor i Wårdsberg

1852 - 1854 Stubbetorp i Landeryd

1854 - 1855 Tegnby Westergård i Rystad

1855 - 1856 Sörholmen i Landeryd

1856 - 1858 Stubbetorp i Landeryd

1858 - 1860 Stubbetorp, annan bostad, i Landeryd

1860 - 1861 T 33 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1861 - 1865 Stensnäs i Ukna, betjent hos greve Stackelberg

1865 - 1867 Fröberga i Skönberga

1867 - 1885 Fröberga skolhus i Skönberga

Gift med:

Mathilda Axelina Axelsdotter/son Darth \* 13/3 1856 i Fröberga i Skönberga,

+ 21/8 1952 i Skönberga

Gifta: 13/12 1872

Barn:

1. Ida Augusta \* 7/1 1874

2. Hanna Axelina \* 30/1 1876

3. Hans August Darth \* 28/5 1879

4. Olga Amalia \* 10/12 1881

5. Elsa Albertina \* 10/2 1884, alla i Skönberga

Kallas gossen 1852-1854, dräng 1855-1859.

kallas skräddare 1860 i Landeryd

Kallas betjänt 1860 i Linköping och i Ukna och



folkskollärare 1865 vid utflyttning från Ukna.

Folkskollärarexamen i Linköping juni 1865

Erhöll, enligt husförhörslängden för Ukna, attest för inträde vid Linköpings seminarium 27/6 1862.

Tillträdde Fröberga aug 1865, ordinarie tjänst fom okt 1869

Undervisade senare även i fortsättningsskolan

Sjuklig våren 1885, bl a amputerat ett ben

Slutade i Fröberga sept 1885

Död 1/9 1885 i Skönberga i kräfte, nästan 50 år gammal

Boets tillgångar 1885: 1462 kr och 58 öre

## Christina Fredrike Lindahl:

\* 27/9 1865 i L 19 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1867-1883

Far: Oangiven

Mor: Carolina Nilsdotter \* 24/12 1825 i Löfudden i Tirserum, + 1/10 1882 i Domkyrkoförsamlingen i Linköping

Boets tillgångar 1882: Utfattig

Barn:

1. Christina Fredrika \* 27/9 1865

1881-1882

Fosterfar och fostermor kan hon ha haft, men uppgift om deras namn har jag ej funnit.

Boende 1865-1937:

1865 - 1865 L 19 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1865 - 1866 L 85 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1866 - 1867 L 96 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1867 - 1867 L 95 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1867 - 1868 K 30 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1868 - 1869 K 38 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1869 - 1870 K 11 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1870 - 1873 K 30 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1873 - 1875 T 43 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1875 - 1878 T 34 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1878 - 1880 K 12 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1880 - 1881.....

1881 - 1882 T 43 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1882 - 1889 T 76 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

1889 - 1893 i Björnstorps skolhus i Mogata

1893 - 1926 Fröberga skolhus i Skönberga

1926 - 1932 Stigbergsgatan 14 i St Lars i Linköping

1932 - 1937 Djurgårdsgatan 7 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping

Småskollärarexamen i Linköping 19-20/12 1888

Tillträdde Fröberga .....1892

Skulle gått i pension sept 1925, men beviljades tjänstgöra höstterminen ut.

Slutade i Fröberga dec 1925

Död 1/8 1937 i Domkyrkoförsamlingen i Linköping i hjärtåkomma,

nästan 72 år gammal

Boets tillgångar 1937: Uppgift saknas.

## Klara Amanda Karlsson/dotter

\* 4/5 1867 i Östtorp på Bönarps ägor i Norra Solberga

1867-1883

Far: torparen, senare arrendatorn, Carl Johan Gustafsson \* 16/2 1835 i Solberga,

+ efter dotterns död dvs 1925

Mor: Maja Lisa Andersdotter \* 23/2 1835 i Solberga, + efter 1883 och före dotterns död

Gifta: 23/2 1861

Boets tillgångar vid föräldrarnas död har jag ej sökt

Barn:

1. Clara Albertina Josefina \* 26/1 1862, + 10/10 1863

2. Johan Algot Karlsson \* 22/6 1864

3. Gustav Edvin Karlström-Karlsson \* 21/11 1865

4. Klara Amanda \* 4/5 1867

5. Carl Axel Hulterstrand \* 28/9 1869

6. Anders Emil Hulterstrand \* 11/8 1871

7. August Henning Karlsson \* 4/4 1874

8. Augusta Ottilia \* 15/1 1876, + före 1925

9. Matilda Josefina \* 28/2 1883, + 28/9 1883, alla i Solberga

1883 - 1894

Fostermor: lärarinnan Margareta Magdalena Andersdotter \* 20/7 1838 i Solberga,

+ efter fosterdotterns död 1925, om hon är identiskt med hennes moster som

var närvarande vid bouppteckningen.

Ej egna barn 1883-1894

Boets tillgångar har jag ej sökt.

Boende:

1867 - 1874 Östtorp på Bönarp i Norra Solberga

1874 - 1883 Blixås i Norra Solberga

1883 - 1894 Lilla skolhuset i Slaka backe i Slaka

1894 - 1925 i Fröberga skolhus i Skönberga

Folkskollärarexamen i Kalmar 5/6 1890

Aug-okt 1890 vikarie vid folkskolan S:t Lars i Linköping

Mars-sept 1891 biträdande lärarinna i folkskolan i Söderköping

Sept-minst dec 1891 vikarie folkskollärare i Börrum

Tillträdde Fröberga ..... 1894, ev vikarie redan 1893 aug

Var även slöjdlärare

Sjuklig hösten 1925

Slutade i Fröberga dec 1925

Död 9/12 1925 i Norrköping men skriven i Skönberga, drygt 62 år gammal

Boets tillgångar 1925: 34800 kr